

Ett tungt vårbruk år 1889

Ur "Karlssönernas Barrud" (Alf G. 2002)

På våren 1889, när Oskar II var inne på sitt sjuttonde regeringsår och Benjamin Harrison nyligen inträtt som USA:s president, blev det ett tungt vårbruk i Barrud, eftersom husbonden Carl Gustaf Carlsson drabbades av lunginflammation och avled i slutet av maj månad. Samma vår hände sig att Eiffeltornet i Paris invigdes och en världsutställning ägde rum i den franska huvudstaden, jämnt hundra år efter den franska revolutionen. Dessa händelser hade ingen annan koppling till Barrud än att änkan Gustavas mor (Maria) var född år 1789. Ännu en långsökt liknelse följer här.

"Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen". Så börjar August Strindbergs *Hemsöborna* som kom ut 1887. Strindbergs Carlsson kom till en, för denne, ny och okänd miljö i den stockholmska skärgården. Hur "vår" Carlsson betedde sig, när han kom till Barrud i början av 1860-talet vet vi väl inte. Knappast hade han ett höganäskrus om halsen. Kanske hade han svångrem, men troligare hängslen och han kom inte i någon båt, eftersom det aldrig funnits någon vettig sjöväg mellan Skagern och Unden. Misstro och misstänksamhet mötte Strindbergs Carlsson på Hemsö och det förefaller troligt att Carl Gustaf Carlsson bemöttes på liknande sätt, ny och okänd som han var i den tämligen slutna byn Barrud. Carl Gustaf hade vuxit upp i Eriksåsen, varifrån man hade utsikt över sjön Skagern (särskilt om man knegade uppför Gubbelätta-backen, till Eriksbacken). I det avseendet kanske Barrud kändes lite som hemma för Carl Gustaf, eftersom Unden fanns, om inte direkt inom synhåll, så i alla fall inom nära räckhåll från Barrud.



Eriksåsen, med Skagern norrut och Barrud, med Unden söderut.
(Häradsekonomisk karta, fältmätt 1877- 82).

Åter till 1889: Gustava och Carl Gustaf var gifta i tjugosex år. Det första året bodde de i Slottsbol, varefter de tog över gården i Barrud. Deras fem barn: Ida Lovisa (f 1864 i Slottsbol), Carl Gustaf (f 1865), Johan Oskar (f 1867), Per Adolf (f 1871) och August Edvard (f 1873). Här är de fem i vuxen ålder och Johan har hustrun Augusta (f 1876) stående bredvid sig:



Den äldsta och den yngste emigrerade till USA 1893. Livet i Barrud gick vidare, med mor Gustava som husmor i många år, innan Augusta kom dit från Smedsbol år 1907 och övertog sin svärmors plikter i huset.