

[www.mossebladet.se](http://www.mossebladet.se)

MDCCCLIII

FM MF I BORGAN

JAN ANDERSSON

FÖRRÄTTADE BOUPPTECKNING EFTER

JONAS SVENSSON

MF MF I BARRUD



Alf Gunnarson

MMXXI

# INNEHÅLL

## FÖRORD

### BARRUD PÅ DE GAMLA KARTORNA

JONAS SVENSSONS LIVSRESA

JONAS OCH MARIAS BARRUD

JONAS AVLED 10 MARS 1853

ARVSKIFTE EFTER JONAS

GRUNDEN VAR LAGD

MARIAS  
HÅLLNINGSKONTRAKT

AVSLUTNING

## FÖRORD

Jag har just avslutat en sammanställning om Carl Erssons i Mossebo bortgång på hösten 1786 och den efterföljande bouppteckningen i januari 1787. Jag tänker: vi vet egentligen väldigt lite om våra förfäders leverne mer än att de föddes, döptes, konfirmerades, gifte sig (kanske), fick barn som växte upp och fick egna barn och så – en vacker dag – fann de sig sittande på undantag, kännande sig vara mest i vägen och väntande på att bli införda i församlingens dödsbok.

Därför är bouppteckningarna värdefulla dokument, i de fall någon fortfarande var i verksamhet och avled innan han/ hon hamnat som ett bihang till de verksamma. Man får veta vad ett ställe hade för tillgångar, skulder, saker och ting – och av de siffrorna kan man dra slutsatser om hur man hade det ställt. En bonde- familj som hade ett måttligt in-tecknat hemman, med en ox och en stut i stallet samt några kor, får och getter i ladugården och möbler, husgeråd och sängkläder i bostadshuset, hade ett liv. En avlidens person samlade kvarlåtenskap säger något om livet där och då.

Jag har synat Riksarkivet och hämtat ut bouppteckningen efter Jonas Svensson i Barrud. Han var 65 år gammal, när han lämnade jordelivet och han var fram till sin död basen för basset på det lilla hemmanet i Barrud. Han var gift med Maria Olofsdotter Moberg och det var förvisso hennes arv som var grundplåten i deras hemmansdel, 1/30- dels mantal i Barrud, men sådana var tidens betingelser, att mannen i en familj ägde fast och lös egendom. När vi läser bouppteckningen bör vi komma ihåg att det är hela familjens tillhörigheter som värderas (dock att gångkläderna är den avlidnes ensak).

Det kan synas som en kuriositet men jag ser det mera som extra intressant att mina syskon och jag är lika mycket släkt med bouppteckningsmannen som med boets avlidne ägare.

Jag kommer att vara frikostig med kartor även i denna sammanställning och jag kommer att klippa in människor, djur och natur från gamla skolplanscher här och var i textflödet.

/ Alf

## BARRUD PÅ DE GAMLA KARTORNA



**K**artan där uppe, från år 1747, är den äldsta som finns i arkiven över hemmanet Barrud. Det är lantmäteri-konstverk och det är även de båda här nere: den vänstra som visar hur åkrarna fördelades i storskiftet år 1807 och den högra, hur ängarna delades år 1812.

Jonas Svensson och Maria Olofsdotter Moberg bosatte sig i Barrud 1847. Det var ingen självklarhet att de två skulle komma dit. Slumpen styrde och ställde att det blev så.

## JONAS SVENSSONS LIVSRESA



Han föddes den 29 juli år 1788 i Sjöbron, Paradis rote, Finnerödja socken. Fadern Sven Ångel var knekt där. Familjen Ångel flyttade från Sjöbron runt år 1790 – vet inte vart – och Jonas ungdomsår är höljda i dunkel. Så småningom ser jag honom som dräng i Sågen, Kavelbron och Sandviken.

Det här klippet ur husförhörboken, 1810- 25, Ranängen i Östergårds rote, innehåller en hel del dramatik som prästen löste genom att sudda ut ett namn och skriva in ett annat. Det var inte snyggt gjort.



### I MARIA MOBERGS LIV HÄNDE

Hennes far, trumslagaren Olof Moberg, var med i en vaktstyrka som skyddade kronprinsessan, då hon och hennes son övernattade i Mariestad den 2- 3 januari. Den 5 januari föddes Marias lillebror Olof (d. y.) i Högshult.

Den 28 juni gifte sig Maria (snart 22) med änkemannen Eric Larsson (36) i Ranängen. Komminister Per Sjogerström var vigselförrättare.

Eric Larsson var född i V:a Finnerödja 15/2 1775. Föräldrarna hette Lars Larsson och Maria Tyresdotter. Något år före sekelskiftet hade han flyttat till Östra Högelid och gift sig med Jan Janssons och Stina Matsdotters dotter Lotta (f 10/1 1774). De fick tre barn: Klara Johanna (1800), Maja Charlotta (1802) och Jan (1805). I samband med ett väntat fjärde barn, avled Lotta på annandag jul 1807. Familjen splittrades och 1811 var Eric Larsson "tillträdande hemmansbrukare" i Ranängen.

Ranängen låg centralt i socknen, vilket följande karta (från senare delen av 1800- talet) visar. Tänker man bort järnvägen (Västra stambanan) och inser att det fanns mindre odlad mark, får man ändå en god bild av gårdens läge. Strax norr om Ranängen finns Skagersholms bruk.



Häradsekonomisk karta, fältmätt 1877- 82.

Ur *Om lust & nöd, liv & död*.

Maria Olofsdotter Moberg gifte sig med änkemannen Erik Larsson år 1911 och därefter levde de, hoppas man, ett gott och lyckligt liv i Ranängen. Det ena barnet efter det andra kom till världen. Men så avled Erik mitt i livet och Maria måste börja om. Hon var född och uppvuxen i Högshult som äldsta barn till trumslagaren Olof Moberg och hans hustru Stina Olofsdotter. Hon var en knappt trettioårig änka och på något vis måste hon göra som prästen: sudda ut det föregående och sätta en annan på platsen som make. Så skedde efter att sorgen fått sin tid och den lycklige efterträdaren var knektsonen från Sjöbron.

Maria Olofsdotter Mobergs liv finns utförligt beskrivet i berättelsen *Om lust & nöd, liv & död*: <http://mosseobladet.se/a.maria%20moberg.pdf> och den finns i [www.mosseobladet.se](http://www.mosseobladet.se)

Det här klippet är från år 1819 i Marias livsresa.



Och nyponrosen (från en gammal skolplansch) är både vacker och vass.

#### I MARIA MOBERGS LIV HÄNDE

Maken, nämndemannen Eric Larsson, avled den 13 september. Dottern Eva Stina föddes den 30 september. Bland faddrarna fanns Lars Moberg i Högshult (Marias bror).

#### SAMMANFATTNING SÅ LÅNGT

På hösten 1819 var Maria 30 år gammal och änka. Hon hade en nyfödd dotter och ytterligare tre små barn, Erik (7), Olof (5) och Lars (2) att ta hand om i Ranängen.

För Maria, som för alla andra vid den tiden, var kyrkan och dess företrädare auktoriteter som få (eller ingen) ifrågasatte. Männen med de svarta rockarna och vita rundkrågarna skrämde och tröstade, så gott de kunde i sina predikstolar. Finnerödja kyrka låg bara fem- tio minuter bort från Ranängen.

Den nya psalmboken 1819 präglades i hög grad av J. O. Wallin. Han skrev eller bearbetade över hälften av psalmerna. Här följer tre verser från nummer 481, som Wallin skrev 1818:

Hvar är den Wän, som öfver allt jag söker?  
När dagen gryr, min längtan blott sig öker;  
när dagen flyr, jag än ej honom finner,  
fast hjertat brinner.

Jag ser hans spår, hvarhelst en kraft sig röjer,  
en blomma doftar och ett ax sig böjer;  
uti den suck jag drar, den luft jag andas,  
hans kärlek blandas.

Jag hör hans röst, der sommarwinden susar,  
der lunden sjunger och der floden brusar;  
jag hör den ljufvast i mitt hjerta tala  
och mig hugsvala.

År 1828 flyttade Jonas och Marias familj från Ranängen till Slottsbol.

Unga dottern Eva Stina, från Marias förra äktenskap, avled i Slottsbol år 1835.

Döttrarna Anna Lena och Lovisa föddes (1823 och 1827) medan familjen var kvar i Ranängen. Sonen Johannes och dottern Gustava föddes i Slottsbol (1830 och 1836).

Jonas Svensson	sin.	27/1788	-	-	-
Maria Olofsdot.	do	6/1789	+	+	+
Erik	do	18/1812	+	+	
Anna Lena	do	22/1814	+	+	
Anna Lena	do	30/1819	+	+	
Anna Lena	do	19/1823	+	+	
Sonja	do	7/1827	+	+	
Johannes	sin.	15/1830	+	+	
Gustava	do	7/1836	+	+	

År 1847 flyttade föräldrarna och de yngre barnen till Barrud.

Jonas Svensson	sin.	27/1788	X	X	X	11/1853
Maria Olofsdot.	do	6/1789	X	X	X	63 Slottsbol
Erik	do	18/1812	+	+	+	74 Högshult
Anna Lena	do	22/1814	+	+	+	61 Högshult
Anna Lena	do	30/1819	+	+	+	67 Högshult
Anna Lena	do	19/1823	+	+	+	67 Högshult
Sonja	do	7/1827	+	+	+	67 Högshult
Johannes	sin.	15/1830	+	+	+	67 Högshult
Gustava	do	7/1836	+	+	+	67 Högshult
Johannes	sin.	15/1830	+	+	+	67 Högshult
Gustava	do	7/1836	+	+	+	67 Högshult

Husförhör. Barrud: 1845 – 1865.

Här ser vi, det vi redan vet, att Jonas Svensson avled år 1853.

## JONAS OCH MARIAS BARRUD

**M**aria Olofsdotter Mobergs far, trumslagaren Olof Moberg i Högshult, hade köpt mark i hemmanet Barrud runt sekelskiftet 17/1800. Den hemmansdelen ägdes på 1840- talet av Olof Moberg den yngre - Marias lillebror - ålderskillnaden syskonen emellan var 22 år.

År 1847 sålde Olof 7/ 270 av sin mark till systemn Maria och svågern Jonas. Maria hade ett inestående arv - 2/ 270 av marken - så genom den affären blev Maria och Jonas ägare till 1/ 30 av hemmanet Barrud och det var inte mycket, men det räckte till att livnära en liten familj. *Man fick rätta munnen efter matsäcken*, som det sades.

Till min Sväger Jonas Svensson och hans hustru  
 Maria Olofsdotter i Barrud, beviljades af  
 försäjer tillstånd af min ägare hemmansdel  
 Nu Trehundra Fjuttio delar  $\frac{7}{270}$  delar Mantel  
 efter helt rättad af Krons Skattehemmanet  
 Barrud i Finnsjöns Socken, för en öfverant-  
 kkommen; redan inlagd; af hvar till fulla pilla.  
 Nu Köpe Summan Stor. Trehundra Fjuttio  
 nio / 259 / Riksdaler 12 s. 5 ö. Wares —

Afhandlade jag mig, Arfwingar och rättinnehafare  
 all rättighet till beviljda  $\frac{7}{270}$  delar Mantel af hem-  
 manet Barrud, och tilligner det Köparne, de fö-  
 arfwingar af rättinnehafare, men att hos detta  
 nu lyder, af ålders lezät, eller framdeles lagligen  
 Ren tillwinna, att ifrån denna dag, för ewerdiga  
 tider, fullt äga, af efter luhg tillkomna - Sock-  
 är i denna häusel inga hus, eller ålyggna öf-  
 inlygnare, af dem jag nu enskilt äger —  
 Barrud den 18<sup>te</sup> Mars 1847  
 Beviljad af:  
 Jan Andersson i Borgan  
 And: <sup>ens</sup> Andersson i Mottorp  
 Olof Moberg Sögar  
 §. 12.  
 År 1847 den 11 Maj, vid

Jan Andersson i Borgan skötte det formella i affären 1847.

Det laga skiftet i Barrud pågick när det där avtalet skrevs. Här – på laga skifteskartan – har jag markerat Jonas och Marias trettiondel. Man ser att deras hus ligger i utkanten av byn. Bygatan ses i överkanten av kartan.



Kartan är ritad med norr till höger och övriga streck är i logik med detta. ☺



Lagfart beviljades av Häradsrätten i Hova år 1854.

## JONAS AVLED 10 MARS 1853

Och så: mitt i vårbruket, den 2 maj, kom Jan Andersson från Borgan och förrättade bouppteckning. Härvid äro närvarande: Enkan som boet uppgifver samt myndige sonen (Johannes) och dottern Anna Lena, skrev Jan Andersson.



Anna Lena Jonsdotter (29) var piga i Nyborg, hos änkemannen sedan 1851, Abraham Eriksson (39). De gifte sig året efter. Lovisa Jonsdotter (26) var piga i Slottsbol och hon gifte sig senare med Jan Svensson i Slottsbol. Johannes Jonsson (23) var hemmason och den yngsta, Gustava, var sjuutton år och okysst. Fast om detta står ingenting i kyrkboken. Däremot borde hon ha haft en förmyndare, tycker jag. Kanske det dyker upp någon.

På följande sidor ska vi se om det fanns några dyrbarheter i boet.



Sakerna av tenn, koppar, mässing och bleckplåt: en kopparkittel sticker ut – värderad till fyra riksdaler.



Handwritten inventory list with columns for items and values. The items are categorized by material: Tenn, Koppar, Mässing, and Bleckplåt.

Material	Item	Value
Tenn	1 Spelt Saks	1.-
	1 Slett Saks	1.20
	1 Sallsvakar	1.20
	1/2 Svartsvakar	0.90
	<b>Tenn</b>	<b>3.50</b>
	1 Hantverk	1.10
	1 Saks minde	0.50
Koppar	1 Svartsvakar	1.20
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
Mässing	1 Svartsvakar	1.20
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
	1 Hantverk	1.10
Bleckplåt	1 Svartsvakar	1.20
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
	1 Hantverk	1.10

Handwritten inventory list with columns for items and values. The items are categorized by material: Porslän, Glaskärl, and Järn.

Material	Item	Value
Porslän	1 Svartsvakar	1.20
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
	1 Hantverk	1.10
Glaskärl	1 Svartsvakar	1.20
	1 Hantverk	1.10
	1 Svartsvakar	1.10
	1 Hantverk	1.10
Järn	2 Svartsvakar	2.40
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
	1 Svartsvakar	1.20
1 Svartsvakar	1.20	

Här är saker av porslin, glaskärl och i högra spalten, av järn: det är shilling-värde för hela slanten.



Kunde man få se en sådan här familj i Barrud vid mitten av 1800- talet? Jag vet inte. Men det är en familj med stil.



Körredskap och Jonas egna gångkläder (högra spalten): en vagn var värd fyra riksdaler.



Körredskap		Jonas egna gångkläder	
Betta Svartkällena	12	2 Vagnst järnin delar	14
<b>Körredskap</b>		1 9/16 Kammars at 3 1/2	
1 vagn	44	Rinnligt luffa p	8
1 par Adel yrkan med Sätt	29	4 par Långsokor	2
1 par Kärra p	28	1 par af Sockor	1
1 par	22	1 Klack mötta	12
1 par Hård Skjortan	22	3 par Långsokor	11
1 par Långsokor	11	1 1/2 Hall	2
1 par Hård	2	1 par Svart Skjortan	21
1 par Hård	16	1 par Svart Skjortan	1
1 par Hård	22	2 par 1/2 Långsokor	6
1 par Hård	16	1 par Långsokor	4
1 par Hård	16	2 par Långsokor	8
1 par Hård	8	1 par Långsokor	16
1 par Hård	4	2 par Långsokor	12
1 par Hård	2	4 Blågåsar	1
Summa	43 1/2	Summa	99 3/4

Sväng		Sväng	
1 1/2 Sväng	11 1/2	1 1/2 Sväng	11 1/2
<b>Svängkläder</b>		<b>Svängkläder</b>	
1 Sväng	22	1 Sväng	22
1 Sväng	22	1 Sväng	22
1 Sväng	16	1 Sväng	16
1 Sväng	16	1 Sväng	16
1 Sväng	1	1 Sväng	1
1 Sväng	2	1 Sväng	2
1 Sväng	12	1 Sväng	12
1 Sväng	14	1 Sväng	14
1 Sväng	22	1 Sväng	22
1 Sväng	8	1 Sväng	8
1 Sväng	16	1 Sväng	16
Summa	11 1/2	Summa	11 1/2

På fjärde sidan, säng- och linne- kläder samt diverse i vänster- spalten och lite mera gångkläder och summeringar i högra spalten.

En fordran – 24 riksdaler och Jonas andel i hemmanet Barrud - 414 riksdaler, tillsammans med alla sakerna - blir tillgångar, totalt 562 riksdaler. Minus lite skulder och behållningen blev nära 500 riksdaler.



## ARVSKIFTE

Förrättningsmannen Jan Andersson i Borgan var inte riktigt klar än med sitt uppdrag. Nästa steg var att skifta kvarlätenskapen mellan arvtagarna. Så skedde och här visas ett utdrag från det fyra foliosidor omfattande dokumentet. Man observerar att dottern Anna Lenas arvedelar tillföll hennes make. Hon själv blev minimerad till *och dess hustru*. Sådana var reglerna och det kunde varken Jan Andersson eller någon annan bland folket rå för.



## GRUNDEN VAR LAGD

Livet på det lilla hemmanet i Barrud gick vidare. Jonas och Maria hade lagt grunden och arvingarna fortsatte att odla ny mark, bygga nya hus och leva på det som gården gav. Först tog sonen Johannes och hans familj över, men efter bara något år (vi är nu i början av 1860- talet) var det lillasyster Gustava och hennes make Carl Gustaf Carlsson som började bruka gården i Barrud. Under deras tid fördubblades (nästan) gårdens areal, då en angränsande fyrtiondel fogades till stam- hemmansdelen.

Ännu två decennier framåt i tiden fanns den tvåfaldiga änkan Maria Olofsdotter Moberg med i gårdens hushåll. Hon sattes visserligen på undantag men med ålderns rätt - om inte annat - hade hon säkert ett ord med i laget, när viktiga saker avhandlades.

## MARIAS HÅLLNINGSKONTRAKT

**B**land efterlämnade gårdspapper från Barrud är Maria Olofsdotter Mobergs hållningskontrakt det jag sätter högst värde på. Det är skrivet på skört papper och det handlar om *livets nödtorft*. Det är den tidens pensionsförsäkring. Läs och njut.

Hållningskontrakt upprättat den 13 juli 1861

18 juli 1861. Maria var 72 år gammal.

Såsom jag nu ännar försälja min ägande Det 7  
 en Gräsbändel eller hemmanet Baroc i församling  
 Sofien wasbohårad och Hambots Län - förbehåller  
 jag mig af den som kommer att handla före  
 nummer 30 och min lifstids försäkring som kommer  
 att bestå sig i nedanstående varor nemligen  
 1/2 spannmål hemmas län och god såd 3/4 Tiener hvarst  
 2 Tiener Råg En Tiener havre, potatis åpen  
 försärliga Tre Tiener samt 2 kopar arter  
 fläk  
 sengl 1 kopur samt åpen 1 dito kiöt 2 åttio  
 Tiens Det ~~ett halvt~~ 10 marker Lörör Sagat  
 ett halft Det mjölk om dagen eller ett kopp tier

3/2 åpen förbehåller jag mig frit Huset som så väl för  
 mig som spannmål potatis och de öfrige saker  
 samt så mycket ved som jag för ~~ett~~ <sup>en</sup> åttio  
 samt hörde skies minst 3 gånger om året ett åpen  
 län Det för måltidningen af spannmålet åpen 2  
 sätter en ett par kringar såie  
 4/2 Den af min försäkring vid Låta mig bestående  
 till min viltplus gräse kanna  
 Baroc som åpen Maria Olofsdotter

Med ånskrifvade kontrakt förklarar jag mig mig berättigad  
 att till alla delar uppfylla försäkras af Baroc den 13 juli  
 betonan  
 Saldat Löbe  
 Johans Jens 1861  
 för och hållnings

Första tillägget, 26 november 1864:

ett Fästjändedel  
Syster tillhandlat af dens ägande hemmans del  
Mantat Barrud, så förbinder vi af att till vår moder  
och Svärmöder Maria Olofsdotter för hvar är fullgöra  
och utgifva alla de hvarsinns postfaller artigen, som detta  
Härrings Gestrakt bestämmer; Sörfäkras Barrud den  
26. November 1864.  
Lant Gustaf Carlsson  
Gestafrens ryng dotter  
nu Hemmans ägare  
Tuo Kinnar  
Andersson  
i Mottorp  
Gestafrens son  
i Nybacken

Andra tillägget, 13 mars 1867:

Stora fjorde punkten af å andra sidan stundt hvarsinns  
Kontrakt bestämmer varande omkostnaderna af min  
Begravning då Herran Kallor sörger denna verlden;  
Så emedan denna ställning är nog drugg och kän-  
bor för jordägarna vill jag göra den ändring och  
förordnander att då jag döer, sörja om jordägarna  
för alla omkostnader till min begravning, utan  
denjemina skall tagas af min efterlämnade kvar-  
latskap, till så stor del som det till ägar, hvilket  
beslut till samtida efterättelse länder; Sörfäkras  
Barrud den 13. Mars 1867.  
Tuo Kinnar  
Andersson  
i Mottorp  
Lander, Peter Anders  
son i Barrud  
Maria Olofsdotter  
Härringsägare

Maria levde på de villkor som så precist angavs i kontraktet till år 1875.

Det finns flera berättelser i [www.mosseobladet.se](http://www.mosseobladet.se) som har anknytning till denna berättelse om arvet efter Jonas Svensson.

# AVSLUTNING



Hemmanet Barrud vid mitten av 1800- talet (laga skiftet).

