

PÅ RESA

1893

I början av år 1893 bestod familjen Carlsson i Barrud av: Modern Gustava (57), dottern Ida Lovisa (29) och sönerna Carl Gustaf (27), Johan Oskar (25), Per Adolf (21) och August Edvard (19). Fadern Carl Gustaf hade avlidit 1889.



Fr v: Gustava, Ida Lovisa, Carl Gustaf, Johan Oskar, Per Adolf & August Edvard.

Ida Lovisa och August Edvard utvandrade till Amerika på våren 1893.

Här är ett utsnitt från Poliskammarens i Göteborg liggare över utvandrare:

Johan P. Blain		29	1	1	
August E. Carlsson	Finnerödja Skby L.	19	1	1	Minneapolis Minn
Anna P. Persson	Stockholm	22	1	1	Winnipeg Minn
Ida L. Carlsson	Finnerödja Skby	29	1	1	Kaliforn
John P. Johanson	O. Fogelvik. Wung	25	1	1	Dess Moines Mich

Med ångbåten Ariosto (till Hull) den 10 mars 1893, avreste bland andra.

Både Ida och August har fått sina tillnamnsändelser stavade på amerikanskt vis: "son" i stället för "sson" och Ida Lovisa kallas Carlson. I Sverige var hon mera van att kallas Carlsdotter. Deras hemort är Finnerödja Skaraborgs län och de är på väg till Minneapolis, Minnesota.

Här ser vi ångbåten Ariosto:



Bild från Norway Heritage.

1903

Ida Lovisa korsade Atlanten bara en gång, medan August Edvard gjorde ett besök i hemlandet under några månader 1902- 1903. När han återvände till Amerika på våren 1903 färdades han med samma ångbåt (Ariosto) som tio år tidigare, från Göteborg till Hull i England och han hade flera Finnerödja- bor i sällskap, bland andra två Wärn- döttrar och en yngling från Mossebo.

På nästa sida ytterligare ett utsnitt från Poliskammarens i Göteborg liggare över resande till Amerika:

63	Lou	Wässon	Nybyholm 19	1	1	"
64	Emma	Wärn	Finnarödjetta 19	1	1	"
65	Hanna	Wärn	" 19	1	1	Chicago 1/2
66	Arvid Nordström	"	" 19	1	1	Lulultsma
67	Otto Karlsson	"	" 18	1	1	Chicago 1/2
68	August Karlsson	Amerika	" 19	1	1	Minneapolis
69	Erik Jäger	Stollberg 1/2	" 19	1	1	Årrom 1/2
70	Erik Edlund	Finnarödjetta 1/2	" 18	1	1	Chicago 1/2
71	Hanna Wässon	Finnarödjetta 1/2	" 18	1	1	Lulultsma

Med ångbåten Ariosto (till Hull) den 20 mars 1903, avreste bland andra.

Emma Wärn (rad 64) är från Gäddeviken och Hanna Wärn (rad 65) från Barrud. Erik Edlund (rad 70) är från Mossebo. Arvid Nordströms (rad 66) och Otto Karlssons (rad 67) hemvister är oklara.

Som vi ser (på rad 68) har August Karlsson nu hemort Amerika och egentligen hette han numera August E. Carlson.

På följande foto, taget i Liverpool våren 1903, är troligen flera av de ovan nämnda med:



August E. Carlson (stående i mitten) och elva andra resenärer på väg till Amerika.

1907

Den 17 maj 1907 var det Per Adolfs tur att stiga ombord på en atlantångare i Göteborg, för att färdas den vanliga rutten via Hull och Liverpool, till Amerika.



I Göteborgs Hamn och på väg ut därifrån, ångfartyget Calypso.
(Bild från Norway Heritage).

18	Leonhart	John	America	42			St. Paul Minn
19	Carlsson	Per Adolf	St. Paul Minn	36			Minneapolis
20		Johan G		17			

Med ångbåten Calypso (till Hull) den 17 maj 1907, reste bland andra.

Per Adolf är 36 år gammal och hans reskamrat från Finnerödja, Johan G. Carlsson, är knappt hälften så gammal. På raden ovanför Per Adolf står ett namn som väcker respekt: John Leonhart, från St. Paul, Minnesota. John Lejonhjärta. Jo, jag tackar!

Per Adolf stannade ett och ett halvt år i Minnesota. En vecka före julen 1908 kom han tillbaka med den amerikakoffert som fortfarande står i hallen i Barrud och han stannade på gården i Barrud fram till mitten av 1940- talet, då familjens kvarvarande flyttade till Vallsjöbol.

Det må tyckas att Per- Adolfs amerikavistelse var kortvarig. Men ännu kortare var faktiskt hans äldre brors, Carl Gustaf, sejour i Amerika. Enligt kyrkböckerna flyttade han till N. Amerika den 15 april 1888:

1				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.

Men enligt samma kyrkbok återvände han redan den 16 maj samma år:

	Carl Gustaf	75	1/6				från Amerika 1888
--	-------------	----	-----	--	--	--	-------------------

"Wer eine Reise tut hat etwas zu erzählen" (den som gör en resa har något att berätta) lärde oss den store tyske poeten Goethe. Troligen hade Carl Gustaf Carlsson i Barrud inte så mycket att berätta om sin Amerika- resa.

Skämt åsido: Det var inte ovanligt att folk gick till prästen och fick ett flyttningsbetyg och sedan ångrade sig. Vi har sett flera exempel på detta i den närmaste släkten. De närmare omständigheterna kring Carl Gustafs planer på att utvandra är okända. En som hade mycket att berätta (när han väl kom igång) var Per Adolf. Själv satt jag många gånger i hans lilla kök i Vallsjöbol och lyssnade med stort intresse.

Ida Lovisa och August Edvard hade förstås ännu mera att berätta och det gjorde de i hundratals brev mellan Minnesota i Amerika och Barrud i gamla Sverige.

Till sist: När jag såg att Per Adolf färdades med ångfartyget Calypso på våren 1907, kom jag att tänka på Olle Adolfssons visa "En glad Calypso om våren". Den börjar så här: "Jag dansar runt och jag sjunger strunt /och jag är visst lite i hatten. /Tra-ralli-rallan i månens sken / där jag dansar hemåt i natten".

Sannolikt var Per Adolfs känslor väldigt annorlunda än de i visan, när han färdades på Calypso 1907 och "i hatten" var han aldrig i hela sitt liv, så vitt jag vet.